

**HAKKI DURSUN YILDIZ**  
**(1937-1992)**

**Tuncer BAYKARA**

1961 senesinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, rahmetli Ord.Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya birşeyler sormak için dersine, izinsiz olarak girmiş, dersi takib ettikten sonra, Onunla ilgili Armağan'da da söz konusu ettiğim Taygan/Yatağan meselesini sormuştum. Ona bu sorumu yöneltir, izahat verirken, tahtaya genç birisi, o zamanlar asistan mı yoksa öğrenci mi olduğunu bilemediğim bir ağabey, eski harflerle yazıvermişti her iki şekli. İşte kendisini ilk defa o zaman gördüğüm bu genç insan, sonraki yıllarda ağabey ve kardeş gibi olacağım meslekdaşım Prof.Dr. Hakkı Dursun Yıldız'dan başkası değildi. Demek ki kendisiyle tanışıklığım otuz yılı aşıyordu.

26 Mart 1937 tarihinde, Artvin'in Şavşat ilçesinde doğan Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girmiştir. Üniversitedeki ilk günlerini, her zaman gülerек anlatır, arkadaşları derslere başladığı halde kendisinin Edebiyat Fakültesini kapalı zannederek geri döndüğünü belirtirdi. Onun ilk zamanda Edebiyat Fakültesi zannettiği yer bambaşka bir yer olup, kapısı da genelde hep kapalı olurdu. Neden sonra olağan kapıyı bulmuş, tahsiline başlamış. Hevesli ve birşeyler yapmağa istekli bir genç olarak bu tahsil döneminde rahmetli Mükrimin Halil Yinanç'ı her zaman minnetle anardı. Ayrıca rahmetli Prof. İ.Kafesoğlu ile uzun ömür dilediğimiz Prof.Dr. Fikret Işıltan'ın da etkisinde kalmıştır. Arapçası içinde Prof. Ahmet Ateş'i yadederde.

Bir ara Fransa'ya giderek Aix en-Provence'de kalmış, daha sonra askerliğini yaptıktan sonra 1972 tarihinde Doçent olmuştur. Nihayet 1979 senesinde Ortaçağ Tarihi Profesörlüğüne getirilmiştir. 1982 den itibaren yeni kurulan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına tayin edilmiş, yeni Fakültenin güçlü bir kadro ile kurulmasını sağlamıştır. Sonraki tarihlerde Tek-Esin Vakfının Müdürlüğünü de üstlenmiş olup, vakfı gayesine uygun şekilde çalıştırmanın hayalini kurardık. 1992 senesinde Marmara Üniversitesi'nin rektörü olmuş, fakat hastalığı sebebiyle 23 Ekim 1992 tarihinde vefat etmiştir.

Hakkı Dursun Yıldız, canlı, neşeli, ve hoşsohbet bir insandır. Kendisi hertürlü toplantının sohbet ve neşe kaynağı gibidir. Kendisiyle yaptığımız seyahatlerde (1976 da Milli Eğitim Bakanlığının Kuzey-Doğu Anadolu; 1990 da Türk Tarih Kurumu'nun Güneydoğu Anadolu ve 1991 Azerbaycan) bu özelliğini açıkca görmüştüm. O bilim adamı olarak çok

büyük eserlere imzasını atmamıştı. Fakat toplayıcı, düzenleyici yani idareci özelliğiyle insan yetiştirmeyi amaçlamış ve bu alanda çok büyük başarılar sağlamıştı. Hele hayatının son senelerinde böylesine iş yapmak imkanları daha çok ortaya çıktığından, pek çoğunda hep onu görüyor, bazen şaşırıyorduk. Bu kadar işe nasıl yetişebiliyor diye. Fakat o bütün bu düzenleme işlerini, bir zevk ve tabii bir görev olarak yapıyordu. Bu faaliyetlerinde çok da başarılı oluyordu.

Otuz seneyi aşkın bir süredir tanıdığım, saydığım ve kendisine mahsus özelliklerine hep saygı duyduğum Hakkı Ağabeye Tanrı'dan rahmet diliyorum. Sanıyorum ki Üniversite, Fakülte ve Bölümlerindekiler, kendisiyle ilgili güzel girişimler içindedirler.

(Bornova, 18.1.1993, 25.11.1994)